



20 maart

Op dag 13 is de bijdrage geschreven door Arie Slob,
minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media .

Geef je stem om recht te doen

Je kon ze de afgelopen weken in winkelcentra overal in het land tegenkomen: de vrijwilligers van de ChristenUnie en van alle andere partijen. Ze brachten hun ideeën door weer en wind aan de man. Landelijke kopstukken uit de politiek spraken zich de blaren op de tong in TV-debatten. Om jou te overtuigen.

De boodschap is dat de toekomst van ons land vandaag weer op het stembiljet staat.

En juist op deze dag mag ik je, hier en nu, iets meegeven in de aanloop naar Pasen. Het wordt een bijzonder stemadvies.

Wat ik wil zeggen heeft mede te maken met mijn werk als minister. Het is prachtig om minister voor onderwijs te zijn. Ik ben de hele dag bezig met wat belangrijk is.

Goed onderwijs voor de toekomst van onze kinderen. Een beter salaris voor leraren in het primair onderwijs. Minder werkdruk van docenten. Een eerlijke kans voor alle kinderen, dus ook wanneer ouders een lager inkomen hebben. Vechten voor vrijheid van onderwijs en de ruimte voor ouders om hun kinderen naar een school te sturen die past bij hun levensovertuiging.

Werken aan al die idealen kost tijd, veel tijd. Ook deze 40 dagen periode. Want ook in de aanloop naar Pasen is mijn agenda bomvol. Van echte bezinning lijkt het soms maar weinig te komen. Je zult het misschien herkennen.

Tegen die achtergrond moet ik denken aan de kordate opdracht uit Micha 6:8 aan ieder mens.

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”

Het is de lijfspreuk van veel christenen. Mij ligt deze tekst na aan het hart. Het geeft woorden aan de essentie van christelijke politiek: recht doen. Maar het is voor mij ook verbonden met Pasen.

Waarom? Omdat, volgens mij, de kruisdood van Jezus de ultieme vervulling is van Micha 6:8.

Die tekst leest bijna als een profetie over Jezus' aardse bestaan. Waar wij iedere dag tekort schieten in het naleven van de opdracht uit Micha 6:8, vervult God die opdracht via zijn Zoon.

Jezus bevrijdt ons door ultiem recht te doen, ultieme trouw te betrachten, en door nederig de kruisweg naar Golgotha te gaan.

Ik geloof dat juist dát ons vrijmoedig mag maken. Vrijmoedig om iedere dag de hand aan de slag te slaan. Om ook recht te doen. Ook trouw te betrachten. Gods weg nederig te gaan achter Jezus aan.

Dat betekent ook wat voor de voorbereiding op Pasen. Dat is niet alleen rust en tijd zoeken voor inspiratie en bezinning. Al probeer ik dat wel. het is ook voorbereiden op Pasen door je handen uit de mouwen te steken.

Recht doen aan de mensen die je ontmoet.

Trouw betrachten aan je naasten.

In het werk dat je doet, of je nou bakker, vrachtwagenchauffeur, leraar of minister bent. Misschien is de beste voorbereiding op Pasen wel als we er in slagen om iets van Gods Koninkrijk te laten zien, iets van de rechtvaardigheid die Jezus voor ons aan het kruis verwierf, in de dagelijkse dingen die we geroepen zijn te doen.

Dat geldt ook voor het uitbrengen van je stem vandaag. Mijn advies: ga vandaag niet naar de stembus uit gewoonte. Zelfs niet uit verantwoordelijkheidsbesef of vanwege morele plicht. Ga vandaag naar de stembus om recht te doen. Ook dat is een mooie manier om je voor te bereiden op Pasen.