



## Welkom bij 40 dagen hier & nu.

Veertig keer staan we stil bij wat het Koninkrijk van God betekent voor jouw dag en in jouw omgeving.

Zondag 14 april



Een koning op een stalen ros  
Onaangekondigd onderweg  
Drie jaar geleden al gestart  
Met trainen voor de grote dag

Op zondag 6 van de lijdenstijd leest de kerk Zacharia 9:9:

De Heer zegt: "Jubel en juich, bewoners van Jeruzalem! Kijk, jullie koning komt naar jullie toe. Hij is rechtvaardig en Hij zal jullie redden. Hij is bescheiden en rijdt op een jonge ezel

## Maandag 15 april

Dit is de 35e aflevering van 40- dagen hier en nu. In deze podcastserie kwam eerder al het verhaal van Jezus met de Samaritaanse vrouw aan bod in een bijdrage van Klaas Quist. Vandaag is de bijdrage van Peter Wierenga, vanuit het thema 'Dit is Gods wereld'. Ga er op uit. Ik neem je vandaag graag mee naar een nieuw-testamentische put-scene. En ik combineer deze met de bekende zendingsopdracht: Ga er op uit, maak discipelen.

Die opdracht komt na Pasen, vlak voor de hemelvaart. Maar in de drie jaren ervoor traint Jezus zijn discipelen. Zij moeten leren er op uit te gaan, wanneer hij er zelf niet meer is. Dus doet hij het voor. Stap voor stap. Grens voor grens.

In Johannes lees je dat Jezus - na het gesprek met Nicodemus - van Jeruzalem terug reist naar zijn oude woonplaats. Hij kan dat doen via de gebruikelijke route langs de Jordaan. Dat is de joodse route. Maar hij kiest anders. Hij moet de grens over naar het land van de Samaritanen. Hij wil er op uit. En Jezus laat dan zijn discipelen naar het dorp gaan. Zelf zit hij op het heetst van de dag te zweten bij een put. Hij wacht. Er op uit gaan kost energie en tijd.

En dan komt een vrouw deze put-scene binnen. Jezus vraagt deze vrouw alleen om een slok water uit de kruik in haar handen. Dat past niet in deze cultuur. Een man alleen met een vrouw alleen? Dat is not done!

Maar Jezus gaat voorbij de grens van hoe het 'hoort'. En hij gaat ook voorbij de grens van de joodse wet: want drinken uit het eigendom van een zondaar en heiden maakt je onrein. Elke rabbi weet dat! Maar hoe kun je mensen bereiken wanneer je geen deel wilt hebben aan hún leven? Je moet voorbij die oude grenzen van denken in rein en onrein, van grenzen tussen kerk en de wereld.

Ook in het gesprek zijn er grenzen die Jezus voorbij gaat. De vrouw spreekt Jezus eerst aanvullend aan met 'Jullie joden...'. Jezus gaat er niet fel op in, gaat niet in discussie. Hij haakt er op op aan. En even later benoemt Jezus persoonlijke en intieme details: 'Jij hebt 5 mannen gehad, en je man van dit moment....' Het zijn gespreksgrenzen van aanval en je toch niet gaan verdedigen. En van een intieme waarheid benoemen, en dat zó doen dat de ander niet op slot gaat, maar zich opent. Jezus kiest hoe hij het gesprek voert. Want Hij wil de grenzen van het hart over. Dat gaat niet met een felle discussie of door iemand te veroordelen.

Er op uit gaan? Soms is het voorbij de grens van een land. Vaker is het voorbij de grens van de cultuur en de gewoonten. Het is binnen komen voorbij de grenzen van het hart. Iemand die zich gezonden weet doet dat! Meestal moet je daarvoor uit je comfort-zone en voorbij je eigen grenzen gaan om dichtbij een ander te kunnen komen. Jezus doet het voor. En deze vrouw heeft kennelijk onmiddellijk ontdekt hoe het moet. Kijk maar naar wat ze doet. Deze nieuwe discipel gaat er op uit, door terug te gaan naar haar dorp. Ze gaat haar grenzen over. Ze spreekt mensen aan in een dorp waar ze slecht bekend staat.

Ze vertelt anderen over haar eigen zonden. De zegt tegen deze Samaritanen dat deze Jood de redder is. Háár redder is. Waarom ze zo voorbij haar grenzen gaat? Ze doet het niet omdat Jezus haar stuurt. En ook niet vanwege die grote opdracht uit Matteüs 28. Die moet nog geschreven worden!

Waarom vertelt deze gewone vrouw over Jezus? Omdat Jezus de enige man blijkt te zijn die haar leven echt kan redden. En omdat de bijzondere God gebruik wil maken van heel gewone mensen om andere mensen te redden.

Waarom traint Jezus zijn discipelen? Waarom zegt Jezus: ga er op uit? Het draait allemaal om Gods grenzeloze Liefde.

## Dinsdag 16 april

Het is vandaag dag 36 van de lijdenstijd en we denken na over het thema 'Dit is jouw hier en nu'. Deze bijdrage is geschreven door Corinne Starreveld.

Werken voor jouw eeuwigheid? Veel loopbaancoaching gaat over de "geluksvraag". Ga jij met plezier naar je werk? Dat is een mooie vraag, maar kan doorslaan in een carrière als emotionele achtbaan. Continue op zoek je eigen werkgeluk. Hoe zie jij je werk? Wat betekent het voor je? En, hoe zie jij je werk in het kader van Gods koninkrijk, hier en nu?

In de bijbel staat in Lukas 16 een opmerkelijk voorbeeld door Jezus verteld aan de farizeeën en aan zijn volgelingen. Over een oneerlijke werknemer die uiteindelijk geprezen wordt door zijn baas om de oplossing die deze man bedacht had voor zichzelf, zodat hij na zijn ontslag kon terugvallen op zijn netwerk. Aan het eind van het verhaal zegt Jezus dit:

### Lukas 16: 8-9

“Want de mensen die bij de wereld horen gaan slimmer met elkaar om dan de mensen die bij het licht horen. Ik zeg jullie: maak vrienden met de hulp van de oneerlijke Mammon. Als je dan op een gegeven moment niets meer hebt omdat je bent gestorven, zullen je vrienden je met open armen ontvangen in hun eeuwige hemelse huis.”

Als HR-adviseur weet ik dat organisaties mensen zien als kapitaal. Daarom investeren ze in jouw werkgeluk. Ze geven, net als de Syrische God Mammon, moderne werknemers dezelfde beloften: rijkdom, voorspoed, geluk en bezit. Er is niets nieuws onder de zon.

Maar door de nadruk te leggen op rijkdom en zelfontplooiing kan de Mammon je verblinden. En uiteindelijk blijf je alleen en eenzaam over. Het opmerkelijke in Jezus' voorbeeld is dat Hij deze oneerlijke Mammon met het maken van vrienden voor de eeuwigheid verbindt, met jouw toekomst in de hemel. Die verbinding, wat zegt dat nu over jouw werk of je vrijwilligerswerk hier en nu, in Gods koninkrijk?

Ik denk dat Jezus ons met deze gelijkenis oproept om slimmer om te gaan met kapitaal en onze carrière dan de mensen van de wereld. Eigenlijk zegt Hij dit: Omarm de onrechtvaardige Mammon, gebruik hem in je voordeel en leg daarbij geen onnodige schroom aan de dag. Hoe je dat kunt doen?

- 1) dien de Heer met je talenten, ontwikkel ze, ken je identiteit, ken je vrijheid: je bent geen slaaf van je werk(geluk) of van een organisatie
- 2) zet je in voor je werk, wees eerlijk en integer: zoek de bloei van de organisatie
- 3) netwerk, dien je collega's en deel je gaven, wees gul, nodig uit, wees gastvrij, deel en leef het evangelie: maak zo vrienden voor de eeuwigheid.

Zo leef je het Koninkrijk van God hier & nu. Zo is werk voor jong, oud, man, vrouw een manier om Gods Koninkrijk te realiseren: leef het evangelie en maak vrienden voor de eeuwigheid.

### Vraag

Aan werk besteden we gemiddelde een derde van ons leven. Hoe besteed jij je tijd als werkende slim? Neem eens een dag of dagdeel de tijd een persoonlijke missie-statement te schrijven voor jouw werk. Hoe draagt jouw werk bij aan het Koninkrijk? Welke rijkdom en waarden deel je uit?

## Woensdag 17 april

Het is vandaag dag 37 van de lijdenstijd. Het is de stille week voor Pasen. De bijdrage van deze woensdag is geschreven door Mathijs Haak.

The Passion komt dit jaar vanuit Dordrecht. Het thema is: 'je bent niet alleen'. Het is een belangrijk thema want eenzaamheid is overal. Ouderen vereenzamen. Jongeren hebben soms het gevoel er alleen voor te staan.

En we worden geïnspireerd door iemand die er alleen kwam voor te staan; Jezus. Hij is verlosser. Ook als het gaat om eenzaamheid. Hoor wat het evangelie daarover zegt. We lezen uit de eerste brief van Johannes. De heilige apostel zegt:

### 1 Johannes 1:1-4:

We willen jullie vertellen over het Levende Woord. Het levende Woord was er al vanaf het begin. [...] en we hebben Hem met onze eigen handen gevoeld. In Hem is het Leven Zelf zichtbaar geworden. [...] We willen jullie vertellen wat we hebben gezien en gehoord, zodat we één met elkaar zullen zijn. En wij zijn één met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

Kijk vanuit dit evangelie eens naar jezelf.

Een bepaalde mate van eenzaamheid hoort bij het leven.

Jij bent jij en ik ben ik.

Het is anders als je echt het gevoel hebt dat je in een isolement leeft. Ik las eens een onderzoek waarin ouderen aangeven bijna nooit bezoek te krijgen en hoe erg ze dat vinden. Eenzaamheid.

Anderen hebben een overbezet leven op social media maar amper een gesprek over wat ze werkelijk bezig houdt. Ze zijn op een andere manier eenzaam.

De eerste brief van Johannes gaat over één zijn, over verbondenheid (1:3). De brief verwoordt het thema van The Passion van dit jaar: je bent niet alleen.

Een goede luisteraar ontdekt een geheim in Johannes' woorden. Aan de ene kant gaat het over het gewone leven van elke dag. Over wat je hoort, ziet en aanraakt (1:1). Tegelijk is het meer. Het gaat anderzijds over de Bron; het Woord dat er was vanaf het begin en dat leven is (1:1). Het geheim gaat over Jezus Christus. Hij die het leven is werd een mens als jij en ik.

Aanraakbaar. Liefdevol. Rechtvaardig. Kwetsbaar.

Bij The Passion zie je de laatste dag van zijn leven - voorafgaand aan zijn executie. Jezus komt er op allerlei manieren alleen te staan. Zijn vrienden laten hem alleen. De rechter verbuigt het recht. De geestelijke leiders willen hem aan de kant. En aan het kruis ervaart Jezus zich door God verlaten.

Zo sterft Jezus.

En hij staat op uit de dood.

Johannes zegt: hij geeft verbondenheid. Jezus gééft het.

Want hijzelf is het; dé verbondenheid tussen God en mens.

Het evangelie nodigt je uit om met dit tastbare geheim te leven. Het evangelie is méér dan eenzaamheidsbestrijding. Of vooral: ánders. Het gaat er niet om wat je doet maar om vertrouwen in Jezus, de Bron en verbinding van het leven.

Voor jou en voor iedereen klinkt de uitnodiging: wees aangesloten op Jezus. Kijk naar The Passion. Lees het evangelie. Her-bron.

### Opdracht

Maak vandaag eens ruimte om alleen te zijn. Het maakt niet uit of dat vijf minuten is, een kwartier of een uur. Wees alleen. Spreek deze zin eens uit:  
'Het leven is mens geworden. Ik ben niet alleen.'

En maak dan contact met de eerstvolgende persoon die je tegenkomt. Zo verbreek je iets van 'eenzaamheid' van jezelf en een ander

### Gebed

Heer Jezus, zoon van God. Ik aanbid U. U die het leven bent. Dank dat u onze eenzaamheid hebt gedragen. Ons hele leven. Sluit ons aan op uw leven, her-bron ons. Maak ons zo tot zegen voor anderen. Sta ieder bij die eenzaam is. Heb medelijden.

Luistertip: Luister vandaag eens naar het volgende nummer:  
Kyrie van Sela - <https://www.youtube.com/watch?v=k9hSLzzJvZs>

## Donderdag 18 april

Het is vandaag dag 38 van de lijdenstijd. Het is de stille week voor Pasen. De bijdrage van deze donderdag is geschreven door Mathijs Haak.

Je mooier voordoen dan je bent. Herken je die neiging? Je ruimt bijvoorbeeld snel je kamer op als je bezoek krijgt. Je bent niet eerlijk over je minpunten, je zonden of wonden. Je wilt je eigen rotzooi niet graag laten zien. Jezus doet andersom. Hij begint bij onze troep.

Laat je door hem vinden. Het evangelieverhaal van vandaag vertelt over de omgekeerde werkwijze van Jezus:

### Johannes 13:1-5:

Jezus wist dat voor Hem de tijd gekomen was om uit deze weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de Vader. Vóór de dag van het Paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. En Hij hield van hen tot aan het einde [...]. Maar Hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleden uit en deed een linnen doek als schort om [...] en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen [...]. Jezus zei: jullie zijn schoon en zuiver.

Opmerkelijk. Jezus begint bij het vuil. Hij klaart de klus waaraan niemand wil beginnen. Wij doen snel precies andersom.

Neem The Passion. Als je er vanavond naar kijkt, moet je beslist even opletten als de stoet langs Havenhoofd komt. Die poort is één van de visitekaartjes van Dordrecht. Het is prachtig gelegen aan de rand van de oude stad en geplaatst op een kruispunt van rivieren. Een beroemdheid als Napoleon zette daar eens voet aan wal. Echt een plek om trots op te zijn. Niet voor niks is Havenhoofd de afgelopen weken dus in de steigers gezet. Alles moet er pico bello uitzien als Dordrecht zich etaleert voor heel Nederland.

Jezus doet anders. Het evangelie zegt dat Het Leven mens is geworden (de podcast van gisteren). Je zou dus verwachten dat iedereen z'n beste beentje voorzet als Hij er is. Het leven zelf!

Maar het gaat anders. Steeds is er gedoe rondom Jezus. De een vindt hem niet heilig genoeg. Een ander vindt hem veel te pretentius. Een volgende is geïnteresseerd maar raakt teleurgesteld.

De spanning neemt toe. Al helemaal als er conflicten komen met het religieuze gezag. Wat gaat er met Jezus gebeuren?

Jezus neemt het heft zelf in handen. Symbolisch trekt hij een slavenkleed aan (Johannes 13:4). Hij wast de voeten van zijn leerlingen. Het meest nederige karweitje. Dat wat niemand wil doen. Stel je voor. Die stank. Dat vuil.

Johannes heeft begrepen dat juist dit Jezus' liefde is. En ook hoe véér dat gaat (13:1). Jezus wacht niet af tot alles tip-top in orde is. Hij begint bij onze troep. Bij jouw troep. Je smerige gedachten of opmerkingen. Je trots en zelfgenoegzaamheid. Jouw neiging om over alles en iedereen je oordeel klaar te hebben en dat vervolgens heel Nederland te laten weten.

Wat een stank.

Maar Jezus neemt zelf de regie. Heer zijn? Dat is dienen!

Wat Jezus letterlijk doet bij de voetwassing is ook symbolisch. Straks geeft hij zijn leven.

Golgota is het Havenhoofd van Dordt - maar dan omgekeerd. Op Golgota wil je de filmcamera en de schijnwerper juist niet hebben. Het daglicht gaat daar zelfs drie uur uit.

Het evangelie zegt: zo dient Jezus ons. Het staat er zo:

Want God houdt zoveel van mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. (Johannes 3:16).

Dus. Maak het niet mooier dan het is. Maak jezelf niet mooier dan je bent. Het is niet nodig. God ziet jou in zijn liefde voor Jezus.

### **Opdracht**

Wat is de troep in jouw leven?

Kun je er eerlijk over zijn ten opzichte van God en mensen?

Sta daar vandaag eens bij stil.

Laat je door Jezus schoonmaken.

En maak het dan, voor zover van jouw kant mogelijk, ook goed met anderen.

### **Gebed**

(Vandaag kiezen we voor een gebed dat monniken bidden. Het komt uit het evangelie. Een kort en krachtig gebed. Je kunt het een keer bidden en/of het – door de loop van de dag – herhalen).

Heer, zoon van David, heb medelijden met ons (Matteüs 20:30).

Heer, zoon van David, heb medelijden met mij.

### **Luistertip**

Luister vandaag eens naar het volgende nummer: Love each other van Graham Kendrick: <https://www.youtube.com/watch?v=2MblrWZDpPQ>

## Vrijdag 19 april / Goede Vrijdag

Het is vandaag dag 39 van de lijdenstijd. Vandaag is het Goede Vrijdag. De bijdrage van vandaag is geschreven door Mathijs Haak.

Samenleven op grond van een wonder. Onze samenleving is bijna postkerkelijk. Je kunt er om treuren of om jubelen. Wie het evangelie kent, doet nog anders. Die kijkt op. Aan de voet van het kruis van Golgota worden mensen met elkaar verbonden. 'Je bent niet alleen' is daarom ook het thema van The Passion! We lezen het evangelie van Goede Vrijdag, als Jezus aan het kruishout hangt:

### **Johannes 19:25-27:**

Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder....

Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield,

zei hij tegen zijn moeder:

'Dat is uw zoon,'

en daarna tegen zijn leerling:

'Dat is je moeder.'

Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Jezus is een gehangene, een gekruisigde. Bij de meeste uitvoeringen van The Passion wordt verteld wat de kruisdood inhoudt. Het is vernederend. Het is pijnlijk. Het is martelend. Langzaam maar zeker verdwijnt zelfs de energie om adem te kunnen halen. Juist dan valt het op hoeveel Jezus spreekt.

Alle woorden zijn als parels.

Wie goed luistert naar al die woorden, ontdekt daarin continuïteit. In de podcast van gisteren over de de voetwassing hoorde je dat Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Hun voeten en hun harten. Zo verbindt hij hen aan zichzelf en aan elkaar.

Vlak voor zijn sterven doet Jezus dit opnieuw. Ook aan het kruis blijft hij verbinden. Jezus' woorden brengen mensen samen. Nu Maria en Johannes. Ze zijn geen bloedverwanten. Toch gaan zij vanaf dat moment wel als moeder en zoon door het leven (Johannes 19:27). Ze zijn aan elkaar verbonden op een nieuwe manier. Door het woord van de stervende Jezus.

Onze katholieke broers en zussen hebben oog voor de bijzondere plek van Maria. Maria staat symbool voor de kerk. Voor de gelovige houding van de kerk ten opzichte van Jezus. In onze postkerkelijke samenleving is het belangrijk om naar Maria te kijken. Om ons als het ware te heroriënteren.

De kerk is niet ons ding.

En christenen zijn niet van zichzelf (Romeinen 14:7 en 8).

Jézus brengt verbinding tot stand.



Jezus de gekruisigde leert je om samen te leven op een nieuwe manier. Niet allereerst door bloedbanden, gelijke standpunten of gedeelde interesses. Hij maakt anders samenleven mogelijk doordat Jezus zichzelf voor ons geeft. Golgota laat je daarom nóg een stap verder terug doen. Je krijgt oog voor de rode draad door de geschiedenis heen: Gods onvoorstelbare trouw.

De Bijbel vertelt hoe het eerste mensenpaar van elkaar vervreemde op het moment dat ze God los lieten. Ze maakten elkaar verwijten. Ze staan met de rug naar elkaar toe. Maar God zoekt hun op. Zijn belofte en trouw verbindt Adam en Eva. Daardoor ondersteund trekken Adam en Eva samen Gods wereld in.

Het evangelie vertelt dit verhaal verder. Gods trouw wordt elke keer weer zichtbaar! Zo zie je Jezus dus ook aan het werk. Hij wast zijn discipelen schoon en brengt hen zo samen (Johannes 13). Stervend scheidt Jezus nieuwe verbondenheid tussen zijn moeder en zijn volgeling. Jezus levert het ultieme ('uiterste' Johannes 13:1) bewijs van verbindend werken op Golgota.

Golgota toont, figuurlijk en letterlijk, Gods adembenemende trouw.

Kijk op naar Jezus. Waarom je zorgen maken over de kerk? Waarom je zorgen maken over jezelf? God laat het werk van zijn handen niet los. Hij is adembenemend trouw tot in eeuwigheid.

## Opdracht

Mediteer bij een houten kruis of bij een kruisbeeld. Doe dat, als het even kan in verbinding met één ander of meer anderen.

Je (Bijbelstudie)kring bijvoorbeeld.

## Gebed

Heer Jezus. Bij het herdenken van uw stervensnood worden we stil. We aanbidden U, onze rots en redder. We prijzen u dat u het tastbare bewijs bent van Gods trouw. Geef het ons, Heer, op onze beurt trouw te zijn aan elkaar.

## Luistertip

Luister vandaag eens naar My God, My God, Why (Psalm 22) - The Psalm Project - <https://www.youtube.com/watch?v=UaJ-moIjATU>

## Zaterdag 20 april

Wij barsten altijd van de activiteiten. Afleidingen bij de vleet. Vandaag is het stil. Stille zaterdag. We gedenken onze doop. We zijn met Christus begraven. Al vroeg heeft de kerk in haar geloofsbelijdenis opgenomen dat Jezus begraven werd. We lezen op dit punt het evangelie:

### Johannes 19:40-42

Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dichtbij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en het graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

Hoe stil zullen de volgelingen van Jezus zijn geweest. Vandaag is het voor ons Stille Zaterdag. Is elk woord er een teveel? Naar aanleiding van Goede Vrijdag klinkt wel eens de klacht dat er al jubel is terwijl het gaat over Jezus' dood. Wat is het verleidelijk om Stille Zaterdag maar over te slaan.

Wie het Paasevangelie leest, merkt hoe stil deze zaterdag moet zijn geweest. Alle hoop is de bodem in geslagen (Lukas 24:13-35). Al het verbindende werk van Jezus - de voetwassing, de wonderen, de woorden vanaf het kruis - lijkt voor niets. De groep volgelingen is uit elkaar geslagen. Een rabbi in het graf. Hij is uiteindelijk net als alle anderen. Er is geen hoop in de wereld.

Stille Zaterdag zet je on hold. Heb je wel echt Goede Vrijdag gevierd? Weet je wel waar het in het evangelie om gaat?

Stille Zaterdag heeft een belangrijke plek in het pastoraat. Denk aan het hospice. Of het sterfbed in de huis- of slaapkamer. Wat is het moeilijk om leven los te laten, onzeker over hoe het precies verder zal gaan. Het onbekende tegemoet. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat in dit verband iets opmerkelijks. Iets dat reikwijdte geeft. Er wordt in dat artikel gesproken over de twee naturen van Christus. Jezus is God en mens ('het leven is mens geworden', 1 Johannes). Het gaat daar over een van de grootste geheimen van de kerk. Stamelend wordt gezegd dat die twee **naturen in één** Persoon verenigd zijn. En dan komt het. Het bevrijdende nieuwe van Stille Zaterdag: 'zelfs toen hij in het graf lag' (NGB artikel 19).

God in een graf!?

Onmogelijk. Absurd. In Jezus zeggen we het toch. Wat een troost voor wie het leven moet loslaten. Je gaat naar een plek waar de Heer al was. Jezus vervult de Psalmen. 'Lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar' (Psalm 139:8b). Je bent niet alleen. Zelfs niet in het graf. In alles is Jezus Heer.

Let daarom op. Want het evangelie zet een volgende stap. Het maakt de werkelijkheid van Stille Zaterdag tot de onze. We zijn met Christus begraven (Romeinen 6:4a). Herinner je vandaag dat je gedoopt bent. De doop is passief. Altijd. Je wordt of je werd gedoopt. Lastig voor mensen die elke dag duizend dingen doen en denken.

Maar Christus neemt het heft in handen. De voetwassing en kruisiging worden compleet gemaakt op Stille Zaterdag. Het gaat over verbondenheid tot in het graf. Dat geeft hoop. Eindeloze hoop. Subtiel vertelt Johannes van die hoop op die troosteloze dag. Het was immers een nieuw graf waarin Jezus werd gelegd (Johannes 20:41).

Een nieuw graf. Eén waar eeuwig leven uit komt.

Maar eerst is het nog stil.

### **Opdracht**

Word stil en bedenk dat je gedoopt bent. Wat ook kan: maak een wandeling in stilte.

### **gebed**

Heer Jezus. Dank dat u ons niet alleen laat. Help ons als we moeten loslaten. Ons zondige ik. Of als we ons leven moeten loslaten, als we moeten sterven. Denk aan ons. Leer ons ook anderen trouw te zijn.

Luistertip

Luister vandaag eens naar het lied Als alles duister is:

<https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY>

## Zondag 21 april / Pasen!

Pasen is opstanding uit de dood. Het is van alle tijden om dat nieuws niet te geloven. Ongeloof zit diep in je hart. Maar daar laat Jezus het niet bij zitten. Kijk naar de opgestane Jezus. Naar wat hij doet en zegt op Pasen. Hij verschijnt. Deelt bevelen uit. Hij is Heer. We luisteren nog een keer naar het evangelie van Johannes. Dit staat er:

### **Johannes 20:17 en 27, 28**

‘Raak mij niet aan,’ zei Jezus tegen Maria. ‘Ik ben nog niet naar de Vader in de hemel gegaan’. [...] Daarna zei hij tot Tomas: ‘Kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde Hem: ‘mijn Heer, mijn God.’

Jezus leeft! In alle talen klinkt dat breaking news vandaag wereldwijd. De dood is overwonnen. Maar wat betekent Jezus' opstanding? Die vraag doet ertoe. Zeker in een cultuur waarin zo weinig mensen in God geloven.

Laten we beginnen bij de de populaire Tsjechische priester Tomáš Halík. In zijn nieuwste boek legt Halík de nadruk op kwetsbaarheid. Dat is mooi en terecht. Zeker in een samenleving waarin maakbaarheid en aantrekkelijke selfies domineren. Een belangrijk uitgangspunt voor Halík zijn Jezus' wonden op Pasen. De 'ongelovige' discipel Tomas moet Jezus' wonden aanraken - zo vertelt het evangelie van Johannes. De wonden zijn een waarmede. Het is de gekruisigde die levend voor hem staat. Jezus vertoont zich aan ons als de lijdende. Zo geeft hij hoop, zegt Halík.

Luister dan nog eens naar het evangelie. Het is extra interessant om bij het Paasevangelie ook naar Maria (uit Magdala) te kijken. Hoe anders reageert Jezus op haar, in vergelijking met hoe hij reageert op zijn leerling Tomas. Maria draait zich om naar Jezus. Het staat opgeschreven als een daad van bekering. Tranen, verdriet en een zoektocht domineren niet langer. Ze ziet Jezus. Rabboeni! (meester) roept ze. Het enthousiasme lijkt niet wederzijds. Voor haar geen uitgestoken hand. Geen stevige hug. Geen uitnodiging om Jezus' lichaam te voelen. Jezus' antwoord klinkt eerder afstandelijk. 'Raak mij niet aan' zegt Jezus.

Waarom deze twee zulke verschillende reacties? Wat zegt dat voor vandaag? Nu telkens minder mensen geloven, staat het wonder van Pasen ontzettend ver van ons af. Hoop – daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Geloof – iedereen gelooft wel in iets of iemand. Maar opstanding uit de dood!? Daar ligt een grens. Het evangelie leert dat dat ongelof oude papieren heeft. Niemand van zijn leerlingen rekende erop dat Jezus zou opstaan. Tomas moet wat dat betreft niet geïsoleerd worden. Hij houdt alleen iets langer vol aan zijn ongelof. Meer niet.

De evangeliën zijn even confronterend als bemoedigend. Zowel naar Maria als naar Tomas geeft Jezus een bevel. Hij is zichzelf. Hij is Heer. Is onze cultuur, net als Maria, zo met andere dingen bezig, dat ze Jezus niet als levende Heer ziet of zelfs niet kan zien? Is onze cultuur, net als leerling Tomas, alleen in staat om overtuigd te raken bij (wetenschappelijk) bewijs? Of zit het dieper. Hebben we simpelweg geen interesse? Die cultuur tegemoet komen - zoals **Halík lijkt te doen - is** belangrijk. Toch blijft er een grens. Een kloof. Eén die alleen Jezus kan verbreken. Hij laat zich zien. Jezus bewijst zich tastbaar, onontkoombaar. Hij geeft zijn volgelingen een bevel.

Jezus is immers het leven (woensdag) dat mens werd. Dat leven staat op uit de dood. Waar zien en vinden we Jezus vandaag? In mensen die, plotseling en onverwacht, tot geloof komen. En in hen die van hem getuigen – in vervolging, discriminatie, marginalisering, ziekte en volharding. Het komt er in alle tijden en plaatsen op aan naar Jezus' bevelen te luisteren. In wie dat doet: dáár is de Heer.

Geloven is niet makkelijk.

Ook niet altijd leuk.

Soms zelfs erg moeilijk.

Maar het is waar.

Omdat Jezus leeft.

## **Opdracht**

Bedenk of er iets is wat je tegenhoudt om Jezus als levende te zien. Bij Maria was het verdriet, een zoektocht. Voor Tomas was het het ongeloof zelf, de onwil of onmacht om te geloven. Hoe is dat voor jou? Nu het Pasen is: leg al deze dingen neer bij Jezus.

## **Gebed**

Het gebed van vandaag is het aanbiddingslied hieronder:

Alle macht: <https://www.youtube.com/watch?v=ZIJM-bqJorg>